

De zomerdijk

Vreedzaam slinger jij door het landschap
wakend voor het avontuur
van het overspelig water
waarvan diep geslagen waaien
wonden uit een ver verleden
zomerdijk van een natuur

Ik wil jou in dit rijm beschrijven
maar jouw schoonheid is te groot
wat ik ook bedenk aan woorden
hoe sprakeloos ik zal verhalen
hoe verwoord ik dijk en waaien
in het mooie avondrood

Ik leg mij graag bij jou te ruste
ik geef mij over aan de geur
van de keutelende schapen
aan het kabbelende water
in de dwarse weteringen
jouw begroeide willekeur

Ik geniet van al het leven
dat er rondom jou ontspringt
de rust van het verstilde bruisen
Ik geniet van al jouw grillen
jouw getaandheid door getijden
en hoe jij je in bochten wringt

Je bent een bron van inspiratie
Je bent een plek waar ik verrijk
Je brengt me terug naar al het pure
Je laat me in mijn diepste kijken
Ik voel me veilig en geborgen
tegen jouw glooiing 'Zomerdijk'

Gerard Wortel (dorpsdichter)
www.gerardwortel.nl